



BẢN TIN

ÁI HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

5913 Colebrooke Ln-Louisville, KY. 40219-USA* Phone(502) 964-1897* E-Mail: Tong57@aol.com

Năm thứ 6 Số 45
Phật lịch 2540
Ngày 15-5-1997

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2541

Một lần nữa Phật Đản lại về, ngày trăng tròn tháng hai Âm lịch năm nay nhằm ngày Thứ Tư 21 tháng 5 năm 1997, Phật giáo đồ trên thế giới sẽ làm lễ kỷ niệm ngày đức Phật đã giáng trần cách nay 2621 năm.

Chư Phật mười phương ra đời chỉ vì một đại sự tối ưu quan trọng là chỉ bày cho chúng sinh phương pháp tỏ ngộ để hiểu biết được chân lý và đạt đến quả vị Phật.

Là một người Phật Tử chúng ta không phải chỉ có học hỏi để biết mà chúng ta còn phải thực hành những điều mình đã học về mặt tu chứng, chờ không phải chỉ chứng tỏ chúng ta là một Phật tử chân chính, giữ đúng năm giới, làm những việc lành mà thôi.

Chúng ta phải chọn cho mình một pháp môn tu tập thích hợp như ngồi thiền, niệm Phật, trì chú hay tụng kinh, những pháp môn này cốt làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh nhờ đó trí huệ mới sanh.

Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới đầy những lo toan cho cuộc đời, tâm của chúng ta bị buông lung theo những cảm xúc, những mơ mộng viễn vông hoặc bị lôi kéo vào những toan tính trong cuộc sống hàng ngày, do đó vô minh đã ràng buộc chúng ta sinh sinh tử tú triền miên.

Thế cho nên Phật Đản nữa lại về, chúng ta cần phải tích cực tu tập để giải thoát, nhớ ơn đức Phật, chúng ta phải làm theo lời Ngài dạy luôn luôn.

Trong niềm tưởng nhớ đức Thế Tôn, nguyện cho Phật Giáo Việt Nam sớm giải trừ Pháp nạn, Chư Hoà Thượng, Thượng Tọa pháp thể khang an, Phật tử chúng ta tinh tấn trong tu học và thân tâm thường an lạc.

BẢN TIN

Mục Lục	
*	
Thư ngỏ <i>Người phụ trách</i>	Trang 1
Tin Buồn <i>Ban Chấp Hành</i>	2
Cùng Nhau Học Hồi <i>Phúc Tuệ</i>	3
Lá thư hải ngoại <i>Nguyễn Văn Thực</i>	4
Một Chuyến thi Phật <i>Tâm Không</i>	6
Tin tức <i>Tin tổng hợp</i>	8
*	



TIN BUỒN

Được tin trễ, xin khấp báo cùng tất cả thành viên
Ái Hữu Gia Đinh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại :

HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN MINH

Trụ Trì

Chùa Lâm Tế

212A đường Nguyễn Trãi
Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 Sài Gòn

đã viên tịch lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm Đinh Sửu
(nhầm ngày 1-4-1997)

thọ 92 tuổi

*

Cầu nguyện

Ghi Chú Hòa Thượng Thích Huyền Minh

cao đăng Phật Quốc

*

**Ban Chấp Hành
và toàn thể thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại**

BẢN TIN 45 Trang 2

CÙNG NHAU HỌC HỎI

Phúc Tuệ

Vài cảm nghĩ nhân đọc chuyện ngắn ‘ Cửa Tùng Đồi Cánh Gài ’ của Nhất Hạnh đăng trong Phật Học số 30 (1-1-1997)

Xin lược thuật :

Chàng tráng sỹ sau 7 năm hành hiệp và 7 ngày trèo lội suối về đến chân núi, nơi chàng tu học năm xưa thì trăng cũng vừa lên, nhưng cánh cửa tùng đã khép chặt lối mòn lên núi ... Cánh cửa tùng như đã nhận được thần lực của sư phụ chàng nên chàng dùng đủ mọi cách cũng không được dành ngõi thu mình chờ trời sáng. Chàng nhớ lại :

7 năm về trước khi chàng xin sư phụ cho xuống núi để hành đạo giúp đời, Sư phụ đã dặn dò nhiều tâm phúc và trao cho chàng 1 thanh kiếm để chàng phục ma chướng cùng 1 bảo kính gọi là Mê ngộ cảnh hay kính chiếu yêu vì qua tấm kính có thể nhận biết được thiện, ác và yêu quái sẽ phải hiện hình.

Chàng nhớ những ngày đầu tiên xuống núi, chàng đã gặp trên con đường hạnh đạo bao bộ mặt khác nhau của con người, và chàng đã dùng bảo kiếm và mê ngộ cảnh của sư phụ một cách có hiệu quả .

Chàng nhớ rõ nhất có 3 lần gặp yêu quái trả hình, một lần làm đạo sỹ dày vè cứu nhân độ thế, một lần làm vị dường quan có dáng dấp của một bậc cha mẹ dân, và một lần làm 2 cô gái đẹp bán sách. Chàng đã dùng mê ngộ cảnh khám phá ra tất cả là những yêu quái trả hình để hại người và chàng đã dùng bảo kiếm hàng phục được tất cả. Cứ thế chàng dùng mê ngộ cảnh và bảo kiếm một cách say mê và hành hiệp đúng nghĩa theo lời sư phụ dặn .. chàng say mê đến độ có khi quên cả ăn nghỉ vì một sự theo đuổi mà chàng cảm thấy vui thích hơn là ý thức rằng mình cần hoạt động để phụng sự.

Thời gian cứ thế trôi, bỗng một hôm gần đây chàng nhận thấy từ lâu chàng đã chênh mang việc dùng Mê ngộ cảnh cũng như ít sử dụng đến kiếm báu, và đôi khi nhìn vào mê ngộ cảnh chàng đã không còn cảm thấy tha thiết lắm khi nhìn một bóng hiền nhân, cũng như không giận dữ lắm khi thấy một bóng yêu quái .. và rồi gần đây thì chàng hoàn toàn không dùng mê ngộ cảnh nữa. Tự thấy làm lạ chàng mới quyết định về hỏi s

phụ .. Đến chân núi thì trời đã tối và cánh cửa tùng đã khép chặt lối mòn, chàng đành phải đợi, chàng biết người sư đệ của chàng sáng nào cũng xuống suối mực nước nên cũng an tâm rán đợi . Quả nhiên trời vừa rạng sáng thì chàng đã thấy người sư đệ đã hiện ra đưa hai tay mở cánh cửa tùng một cách dễ dàng, tráng sỹ ngạc nhiên hỏi thì người sư đệ cho biết sư phụ có trao phép lạ khiến cửa tự động mở khi các bạn hiền nhân đến, còn những kẻ phàm phu nhất là yêu khí trong mình thì không thể vượt qua cửa. Chàng cau mày nghĩ ngợi, và theo người sư đệ xuống mực nước , bỗng người sư đệ hỏi ‘ Mê ngộ cảnh sư phụ cho đại huynh còn giữ không ? ’ ‘ Còn đây ‘ Tại sao chúng ta không đem ra chiếu hình chúng ta xem nào ? ’ . Chàng sự nhớ là từ lâu chàng đã không chiếu Mê ngộ cảnh trước bóng mình. Chàng lấy kính thản ra và 2 anh em cháu đầu vào mặt kính . Nhưng bỗng cả hai người cùng thét lên một tiếng kinh hoàng khủng khiếp . Trên kính hiện ra bên cạnh người sư đệ là một con yêu tinh to lớn với đôi mắt sâu hoắc như miệng giếng .. Chàng tráng sỹ ngã quỵ trên bờ suối bất tỉnh .. Người sư đệ lấy nước suối vỗ vào mặt chàng để cứu tinh và rồi dùi chàng lên núi vì biết sư phụ cũng vẫn còn chờ đón chàng ./.

Thưa các bạn, Thầy muốn nhắn nhủ gì đây ! Tôi nghĩ Thầy nhầm vào các học tăng. Tuy nhiên với chúng ta, những người đang học Phật cũng có thể có những suy nghĩ về chính mình ; cả câu chuyện là hiện thân cuộc sống của chúng ta . Chàng tráng sỹ là tượng trưng cho ý chí muốn tu học để có một cuộc sống hợp đạo lý, an vui và lợi ích .

Thanh kiếm báu là trí tuệ sắc bén phân biệt được những tâm sở thiện, ác hiện hành trong tâm thức. Mê ngộ cảnh là khả năng tự quán chiếu tâm thức mình . Chính nhờ thanh kiếm báu và mê ngộ cảnh chàng tráng sỹ mới hành hiệp được, hay nói cách khác muốn trở thành thì phải có sử dụng thanh kiếm báu cùng mê ngộ cảnh. Rõ ràng là khi chàng tráng sỹ không sử dụng thanh kiếm báu và mê ngộ cảnh nữa thì tráng sỹ đã trở thành yêu quái .

BẢN TIN 45 Trang 3

Xin xem tiếp trang 7

BÌ * TRÍ * DŨNG



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Số : 027/VT/TL97

Bankstown, ngày 09 tháng 5 năm 1997

Kính gửi : Ban Điều Hợp Trung Ương GDPTVN tại Hải Ngoại,

Các Ban Hướng Dẫn Trung Ương GDPTVN Hải Ngoại :

(tại Âu Châu, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, ...)

Các Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Đan Mạch, Đức, Hòa Lan, Na Uy,

Phần Lan, Pháp, Thụy Sĩ, ... (thông qua BHDTU/Au Châu)

Các BHD/GDPTVN tại các Miền thông qua các BHDTU/Hải Ngoại

Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Liên Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống GDPTVN tại Hoa Kỳ.

Thưa quý Ban,

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng GDPTVN tại hải ngoại,

Trước tiên tôi, Tâm Lạc Nguyễn Văn Thực - HT Cấp Tấn - nguyên cựu Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GDPTVN tại Việt Nam, hoạt động đam mê liên tục qua nhiều nhiệm kỳ từ 1964 đến khóa 1972 - ... 1995, xin gửi lời chào mừng "TINH TẤN" đến toàn thể Anh Chị Em và thành tâm xin nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ quý Ban, các Anh Chị Em ÁO LAM thân tâm thường an lạc.

Được biết theo dự trù của Ban Điều Hợp Trung Ương GDPTVN tại Hải Ngoại, chúng ta sẽ tổ chức một Hội Nghị Ban Điều Hợp GIA ĐÌNH PHẬT TỬ Hải Ngoại 'mở rộng', và ... có thể, tùy duyên, trở thành một ĐẠI HỘI (*không phải Hội Nghị*) - "ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ HẢI NGOẠI" - vào những ngày 04 và 05/07/1997 tại Hoa Kỳ, tôi xin phép được trình bày một vài cảm nghĩ và đóng góp một số đề nghị, vấn tất như sau :

1.- CẢM NGHĨ : 1.1.- Một lần tổ chức, dù là một 'hội nghị' (đặc biệt tại hải ngoại) là một vấn đề khó khăn và rất tốn kém. Theo danh xưng là 'một hội nghị' - thì những lời phát biểu hay quyết định của Anh Chị Em phó hội sẽ chỉ là ... trên nguyên tắc, những đề nghị có giá trị tương đối, xem như là "gợi ý" ... để tùy, sau này còn xét lại ; và ... có thực thi hay không, là quyền cá nhân hay của mỗi tập thể. Chúng ta có nên tổ chức một 'hội nghị' như thế hay không, so với tâm sức, công sức và số tiền trên bạc ngàn đô-la mà mỗi người đến phó hội phải chi ra ! (?)

1.2.- Gần đây nhất, GDPTVN tại Quốc Nội đang lâm nạn, **nguy trầm trọng**, "200 Huynh Trưởng" ... (và có thể còn nhiều hơn nữa) " ... ghi danh tự thiêu để phản đối việc Ban Tôn Giáo chính phủ và Giáo Hội Phật Giáo nhà nước giải thể phong trào "Gia Đình Phật Tử Việt Nam" ..." (dựa theo Thông Cáo Báo Chí tại Liên Hiệp Quốc ngày 21.3.1997), nhưng chúng ta tại hải ngoại thì lại chưa có một cơ cấu nào, có được một danh xưng thống nhất, có tư cách pháp nhân, có tiếng nói chung, đại diện cho cả một Tập Thể - Đoàn Thể, vốn có lý tưởng và mục đích giáo dục, liên tục phụng sự Tổ Quốc, Dân Tộc và phục vụ Đạo Pháp, Phật Giáo Việt Nam, - hoạt động hữu hiệu, có tổ chức truyền thống chặt chẽ, lớn mạnh, có thành tích đoàn kết trên 50 năm qua như GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM chúng ta, để có được tiếng nói trọng lượng trên trường Quốc Tế, ... hầu đấu tranh cứu nguy cho Anh Chị Em Áo Lam tại nước nhà.

BẢN TIN 45 Trang 4

1.3.- Nếu chúng ta trầm tinh thương tưởng đến tất cả Chư Tăng Ni, Đạo hữu Cư Sĩ, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố, cũng như trong tinh thần trách nhiệm, hướng về tương lai mà đọc lại và cân nhắc :

"THÍNH NGUYỆN THỦ" số 950031/HDTU/TV ngày 19/01/1996 - PL 2539 của BHDTU GĐPTVN/VIỆT NAM đệ trình Hòa Thượng Chủ tịch cùng Chư Tôn Đức Trọng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, "... xin cứu xét và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng con làm tròn chức năng và nhiệm vụ của mình." [liên quan vấn đề dành quyền tu chính Nội Quy và Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam "đã và đang được áp dụng phải do Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc quyết định." chứ không thể áp đặt một tu chỉnh thành quy định như được ghi theo "Nghị Quyết Hội Nghị kỳ 4 khóa III của Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, mục 6 - a, b, c - "Đối với việc quản lý sinh hoạt Gia Đình Phật Tử" - phần c : "Ban Hướng Dẫn Nam nữ Phật tử Trung ương, các Ban Trị Sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, các Tiểu ban Hướng dẫn Nam nữ Phật tử tỉnh, thành có sinh hoạt Gia Đình Phật Tử tiếp tục triển khai Thông bạch 455 ngày 21/7/1995 và Quy trình thành phần Gia Đình Phật Tử ngày 27/8/1995 đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tu chỉnh thành quy định về sinh hoạt Gia Đình Phật Tử và thông qua ngày 22/1/1996.)

Xin chú thích thêm để anh chị em lưu ý, còn có thêm : Thông bạch số 547.TB/HĐTS ngày 19-12-1995 do Hòa Thượng Thích Hiển Pháp ký với chức danh Phó Tổng Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng thay mặt Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự Trung Ương về việc góp ý tu chỉnh Nội Quy và Quy chế Huynh Trưởng GĐPTVN:]

thì thưa anh chị em, chúng ta không thể nào còn tự mình cho phép chần chờ mà ngược lại phải "BI-TRÍ-DŨNG" quyết định dứt khoát và tối hậu : **Tổ Chức ĐẠI HỘI GĐPTVN HẢI NGOẠI.**

2.- ĐỀ NGHỊ:

- 2.1.- **Tổ chức Đại Hội :** BA ngày (thay vì 2 ngày như dự trù).
- 2.2.- **Thành phần tham dự Đại Hội :** Vì tánh cách mục đích và nội dung đặc biệt của Đại Hội này (cùng góp công sức, tài lực và ý kiến về sự tồn vong của GĐPTVN tại Quốc Nội), xin mời (không thể chỉ phổ biến hạn chế như Ban Điều Hợp đã dự trù) mà ... xin có văn thư phổ biến rộng rãi, mời tất cả Huynh Trưởng các Cấp, đang sinh hoạt hay dù đang tạm nghỉ, các Cựu Huynh Trưởng, các Bạn Đoàn ... - tất cả về phó hội với tư cách đại biểu chính thức (không có thành phần dự thính); đương nhiên Ban Tổ Chức phải làm sao mời và quy tụ cho được đông đủ Huynh Trưởng đương nhiệm, đại diện chính thức các Ban Hướng Dẫn, các Tập Thể, Đoàn Thể liên hệ GĐPTVN hải ngoại, làm nồng cốt cho Đại Hội.
- 2.3.- Ưu tiên nhắm mục đích quan trọng bậc nhất là : Đoàn kết lực lượng lập thành một cơ cấu, một Tổ Chức mang danh xưng chung, có tánh cách pháp nhân, thể hiện được tinh thần truyền thống thống nhất bất khả phân của GĐPTVN, hầu quan hệ đối ngoại với chính quyền, với Giáo Hội Phật Giáo, với các Tổ chức, các Hội đoàn, Đoàn thể Cộng Đồng sở tại. Thủ đến mời bàn định thể thức quy chế liên hiệp, tổ chức và quản lý nội bộ.
- 2.4.- Một khi Anh Chị Em đã bàn luận kỹ, xét về nhiều mặt và quyết tâm huu hiệu hóa quyết định của mình (tổ chức Đại Hội thay vì Hội Nghị mở rộng), kính mong Anh Chị Em sớm đề bạt quyết định ấy lên Ban Tổ Chức hầu Ban này có kế hoạch hành xử kịp thời và vạch ra một chương trình mới thích nghi cho Đại Hội.
- 2.5.- Những đề nghị khác để đóng góp ý kiến cùng Đại Hội, tôi xin được trình bày trong một văn thư sau.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

BẢN TIN 45 Trang 5

Một chuyện thi Phật

Tâm Không

Trên đường đi đến Trường An dự thi, có một Nho sinh dừng chân ở quán trọ nghỉ. Đêm ấy nầm mộng thấy ánh sáng trắng chiếu đầy nhà, sáng ra tìm người đoán mộng hỏi để biết diêm lành hay dữ trên bước đường thi cử, người đoán mộng cho biết, ấy là diêm ‘cửa không’.

Rồi trên đường đi, lại gặp một vị Tăng, vị ấy hỏi đi đâu, sau khi cho biết mình là Nho sinh, trên bước đường đến kinh đô Trường An của nhà Đường, để dự thi. Vị Tăng ấy khuyên, thi cử để mà làm gì? Những nấm loạn lạc của An Lộc Sơn đã qua, từ thứ dân cho đến các quan, đại thần và nhà vua đều phải chạy loạn, giàu sang, quyền quý chỉ như giấc mộng mà thôi, cuộc đời thật là phù du, sao bằng bỏ thi làm quan, thi làm Phật có hon không?

Đã nầm mộng về cửa không, nay lại gặp vị Tăng bảo đi thi Phật, sự trùng hợp này đẩy chàng Nho sinh tối chỗ thay đổi cuộc đời mình, chàng ta không bận bịu gia đình về cha, mẹ, vợ, con. Chàng ta tự hỏi: Công danh và sự nghiệp để làm chi? Chàng quyết định thôi thì tìm hiểu cửa Phật một phen, liền hỏi vị Tăng nên đến đâu để thi Phật, vị Tăng ấy cho biết Mã Đại sư ở Giang Tây đang mở trường thi Phật, nên đến đó mà ứng thí.

Sau khi chia tay vị Tăng, chàng Nho sinh liền đi đến Giang Tây, ra mắt thiền sư Đạo Nhất, thiền sư họ Mã được Nam Nhạc Hoài Nhượng truyền tâm ấn, ngài có đến 84 vị đệ tử ngộ đạo, mỗi người du hóa một phương, nên người sau tôn vinh ngài là Mã Tổ. Vừa thấy Mã Đại sư, chàng Nho sinh liền lấy tay dờ chiếc khăn trên đầu ra, không chào hỏi một lời. Mã Đại sư nhìn chàng ta một lát rồi bảo:

- Thạch Đầu là thầy của ngươi, hãy đến đó mà làm lễ ra mắt Người.

Chàng Nho sinh liền từ giả Mã Đại sư, đi đến Nam Nhạc để ra mắt thiền sư Hy Thiên. Khi gặp Thạch Đầu Hy Thiên chàng ta cũng lấy tay dờ chiếc khăn trên đầu ra, làm giống như khi ra mắt Mã Tổ. Thiền sư Hy Thiên bảo:

- Ra ngoài đi.

Chàng Nho sinh lẽ tẻ, rồi vào phòng dành cho cư sĩ để trú ngụ, từ đó chàng ta phân công luân phiên lo việc

nấu ăn, dọn bữa cho nhà chùa suốt ba năm. Một hôm Thạch Đầu Hy Thiên truyền dạy cho Duy Na bảo chúng:

- Ngày mai cất cỏ ở trước điện Phật.

Hôm sau mọi người trong chùa lo cuộc xén, đến sân trước chùa làm cỏ, chỉ riêng có chàng Nho sinh múa một chùm nước, bưng đến trước mặt thiền sư ở chính điện quì xuống kính cẩn đợi chờ. Thiền sư Hy Thiên trông thấy, ngài cười rồi cạo đầu xuống tóc, lại truyền giới cho chàng ta, nhưng khi nghe đọc giới luật, chàng ta lại bịt tai bỏ chùa ra đi.

Chàng Nho sinh trở lại Giang Tây, chưa ra mắt Mã Tổ lại đi ngay vào Tăng đường, leo lên tượng một vị thánh Tăng ngồi. Đại chúng thấy thế lấy làm kinh ngạc, chẳng hiểu đó là Tăng hay tục là bậc siêu phàm hay người lăng trí, bèn đi báo ngay cho Mã Đại sư, Đại sư đến nơi thấy thế liền nói ngay :

- Con ta Thiên Nhiên.

Chàng Nho sinh liền rời khỏi tượng, đến trước mặt Mã Tổ làm lễ bái sư rồi thưa:

- Cảm tạ thầy đã ban cho con Pháp hiệu!

Mã Tổ chờ cho Thiên Nhiên làm lễ xong liền hỏi:

- Từ đâu đến?

- Từ Thạch Đầu đến.

- Đường Thạch Đầu trơn, ngươi có bị té chão?

Thiên Nhiên đáp :

- Nếu đã trượt té thì chẳng đến đây được.

Rồi Tăng Thiên Nhiên rời Giang Tây đi các nơi, một lần ông đến chùa Huệ Lâm, thấy viện chủ là một người cố chấp, nhân lúc thời tiết rất lạnh, ông bèn thỉnh một tượng Phật bằng gỗ ở trên bàn thờ ở chính điện xuống, đốt để sưởi ấm. Viện chủ chùa Huệ Lâm trông thấy việc làm quái gở như thế, bèn quở trách ông :

- Sao không biết kính trọng tượng Phật, lại lấy mà đốt, tội biết chừng nào!

Tăng Thiên Nhiên lấy cây gậy vừa bối tro, vừa nói :

- Tôi thiêu Phật để thu ngọc Xá lợi mà!

Viện chủ giải thích :

- Tượng gỗ làm gì có Xá lợi!

Tăng Thiên Nhiên nói thêm :

- Đã không có Xá lợi thì thỉnh thêm hai tượng nữa thiêu luân.

Nghé xong Viện chủ liền ngộ, người đã được phá chấp.

Tăng Thiên Nhiên đi du phương có viếng thăm nhiều vị thiền sư nổi tiếng như Quốc sư Huệ Trung, cư sĩ Bàng Long Uẩn... Về sau, ngài có ý muốn trở về rừng núi để tĩnh dưỡng, các môn đệ cử Tè Tịnh Phương về núi Đơn Hà ở Nam Dương cát am cúng dường cho Người. Thiền sư Thiên Nhiên về am ở được ba năm, những người học đạo tìm đến theo ngài có đến trăm người, chúng Tăng xây cất nơi tu học thành một thiền viện rộng lớn, người ta kính trọng ngài, do đó gọi chốn ở của ngài thành biệt danh là Thiền sư Đơn Hà.

Tiếp theo trang 3 CÙNG NHAU HỌC HỎI

Chúng ta, những người đang học Phật cũng thế. Muốn thực hiện được ý chí tu học để có một cuộc hợp đạo lý an vui và lợi ích thì phải biết luôn luôn tự quán chiếu tâm thức mình và dùng trí tuệ sắc bén để nhận thức mình đang hiện hữu tâm sở gì, tốt hay xấu, thiện hay ác, và với ý chí muốn tu học dĩ nhiên chúng ta sẽ phò thiện diệt ác.

Tin tức

SANTA ANA (CALIFORNIA) : Lễ Phật Đản 2541 đã được Tổng Hội Liên Hữu Cư Sĩ Việt Nam Tại Hoa Kỳ tổ chức vào chiều Chủ nhật, ngày 4 tháng 5 năm 1997, tại khuôn viên trường Đại Học Rancho Santiago. Ngoài sự tham dự của chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni, còn có đại diện các tôn giáo như Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, bà Khoa Trưởng Trường Đại Học Rancho Santiago và một số quan khách khác.

Mở đầu buổi lễ là Phật Tử chùa Bát Nhã cung nghênh chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni đến lễ dài, sau đó là phần rước kiệu hoa của Chùa Trúc Lâm, Gia Định Phật Tử Quảng Đức, Trúc Lâm, Hương Tích, Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Bát Nhã, Hướng Đạo Phật Tử, đặc biệt kiệu hoa của Gia Định Phật Tử Huyền Giác tôn trí vươn cảnh Lâm Tỳ Ni, nơi đức Phật đản sinh 2621 năm trước. Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 10 ngàn đồng bào Phật Tử tham dự.

GARDEN GROVER (CALIFORNIA) : Sáng Thứ Bảy, ngày 3-5-1997, chùa Dược Sư đã làm lễ khánh thành. Mở đầu buổi lễ, đoàn lân 4 con của Hội Cao Niên Los

Ngày 23 tháng 6 năm Trưởng Khánh thứ tư nhà Đường (824), thiền sư gọi đệ tử dạy :

- Lấy nước nóng cho ta tắm, ta sắp đi đây.

Tắm xong, thiền sư mặc y, đội mũ, mang giày, tay cầm tách trượng, duỗi một chân chưa chạm đất đã thị tịch, thọ 86 tuổi.

Vua Đường sắc phong cho ngài là Trí Thông Thiền Sư, đặt tháp của ngài tên là Diệu Giác.

Một người bỏ con đường công danh, bỏ cửa Khổng sân Trình, nghe lời một vị Tăng di thi làm Phật, ông ra mắt những bậc trưởng thượng thật lạ kì. Một chuyến thi Phật của ông đã làm rạng ngời tên tuổi Thiền sư Đơn Hà, để tiếng nghìn đời ở chốn cửa Không, còn tên tục của ông, không được ai nhớ tới, nó chẳng là cái gì, cần chi lưu lại ở thế gian giả tạm này.

Ngày 13-4-1997

Nhưng nếu chúng ta cũng như chàng tráng sỹ trong câu chuyện chép mảng trong việc sử dụng mê ngộ cảnh và thanh kiếm báu thì công phu tu học sẽ như dã tràng xe cát, chẳng khác chàng tráng sỹ sau 7 năm hành hiệp về núi mang bóng hình yêu quái vẫn nghĩ mình là tráng sỹ. Nhưng sự thật đã phải nhờ người sư đệ đầu lên núi học lại ..

Angeles với chiêng trống rền vang ở cổng, để đón chào chư Tăng, Ni và quan khách cũng như Phật Tử đến tham dự buổi lễ. Tham dự buổi lễ có Hoà Thượng Thích Phước Huệ, Tăng Giáo Trưởng Giáo Chủ Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Hòa Thượng Thích Hộ Giáo, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHNTHK và Nhiều vị Tăng, Ni các nơi trên thế giới như ở Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Úc, Canada, nhiều vị đại diện các chùa ở khắp Hoa Kỳ về tham dự, phía chánh quyền có ông Bruce Broadwater, Thị Trưởng Garden Grover, ông Hồ Chung Phó Thị Trưởng, các vị đại diện tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo, Ông Bà Đại Sứ Tích Lan tại Hoa Kỳ, trước kia từng là Phó Chủ tịch Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới và khoảng 3 ngàn Phật Tử tham dự.

Ni Sư Như Hòa Viện Chủ chùa Dược Sư cho biết chùa xây dựng với tổng phí 1,625,000 đô, hiện nay còn nợ Ngân Hàng và Phật Tử 520,000 đô.

Chùa rất đẹp, trông mặt trước như chùa Xá Lợi ở Việt Nam, cũng có mái cong, giữ được đường nét kiến trúc đặc thù biểu trưng cho nền văn hóa Phật Giáo Việt Nam.

BẢN TIN 45 Trang 7

Tin tức

VIỆT NAM : Hoà Thượng Thích Huyền Minh Trụ Trì chùa Lâm Tế, Quận 1 Sài Gòn, đã viên tịch ngày 24 tháng 2 năm Đinh Sửu, nay chùa Lâm Tế do Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp Trụ Trì, Gia Đình Phật Tử Giác Minh hiện đang sinh hoạt tại nơi đây.

CALIFORNIA : Vào lúc 11 giờ, ngày Chủ nhật 18-5-1997, tại Chùa VĨNH NGHIÊM do Thượng Tọa Trụ Trì Thích Minh Thông, Cố Vấn Giáo Lý AHGĐPTVNHN sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2541 và Tuần Tứ Cửu của Hoà Thượng Thích Huyền Minh.

Ban Chấp Hành Ái HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGOAI trân trọng kính mời quý Anh, Chị, Em vân tập về Tổ Đinh VĨNH NGHIÊM HẢI NGOAI để tham dự Đại Lễ Phật Đản và Tuần Tứ Cửu. Trong dịp này sẽ có một phiên họp để án định ngày Họp Mật để Bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 1997-1999.

LIÊN ĐOÀN HUYNH TRƯỞNG TRUYỀN THỐNG GĐPTVN TẠI HOA KỲ (CALIFORNIA) : Trong thời gian dự lễ kỷ niệm đệ tứ chu niên Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống San Jose GĐPTVNTHK ngày 23-2-1997 tại San Jose, trước đó ngày 22-2-1997, Ban Chấp Hành Liên Đoàn HTTT/GĐPTVNTHK đã họp và quyết định tổ chức Đại Hội kỳ II của Liên Đoàn.

Đại Hội sẽ tổ chức vào các ngày 24,25-5-1997 tại chùa VAN HANH, 8617 Fanita, Santee, CA. 92071 Phone (619)448-1144. Lễ Khai Mạc sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 24-5-1997 tại Hội Trường chùa Vạn Hạnh.

AHGĐPTVNHN, Bản Tin KÍNH CHÚC ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG VIÊN MÃN.

BAN ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI (CALIFORNIA) : Vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 20-4-1997, tại Nhà Cộng Đồng 7833 Linda Vista Road, San Diego, CA. 92111, Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN Tại Hải Ngoại đã tổ chức một buổi Lễ Ra Mát Tác Phẩm ‘ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM - 50 NĂM XÂY DỰNG ’.

Tin tức

Một quyển sách mà nhiều người đã mong đợi từ lâu, quả thật nó đã đáp ứng được sự mong đợi của Anh, Chị, Em áo Lam bốn phương : Sách in giấy tốt, trình bày đẹp, nhiều hình ảnh quý hiếm từ buổi sơ khai, cho đến lúc lan tràn ra hải ngoại, từ Bắc cho chí Nam và một số bài vở chọn lọc. Chúng ta nên có mỗi người một quyển để làm tài liệu, để nhìn lại hình ảnh xa xưa của những bậc trưởng thượng đã xây dựng nền Phật Giáo Việt Nam vào đầu thế kỷ 20, chư Bồ Tát vị pháp thiêu thân, chư thánh tử đạo, quý Anh, Chị trưởng tiền phong, những bạn bè và đôi khi có cả hình ảnh của chính mình.

Anh, Chị, Em nào muốn mua sách, xin gửi chi phiếu \$35.00, cho anh Nguyễn Công Sản, 13882 Pine Street # 3- Westminster, CA. 92683 Phone (714) 899-8167 - Giá sách ghi trên do anh Nguyễn Tư Cự nhượng lại theo giá vốn \$32.00, tôi cộng thêm cước phí phỏng chừng.

Ban Điều Hợp sẽ tổ chức một ‘ Hội Nghị Điều Hợp GIA ĐÌNH PHẬT TỬ Hải Ngoại Mở Rộng ’ vào các ngày 4,5-7-1997 tại Hoa Kỳ, sẽ có Ban Hướng Dẫn các nước về tham dự. Hy vọng sẽ đạt được những thành quả mới, nhất là mặt kiện toàn tổ chức, điều hành để đem lại nhiều lợi ích cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam, chẳng những làm cho tổ chức lớn mạnh hơn mà còn có chiều sâu về mặt tu học, trước mắt yểm trợ cho cuộc đấu tranh sống còn của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại quê nhà.

VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI I : Theo lời tường thuật của chị Tố Mỹ, hàng tuần chị đều có đến thăm viếng chị Trưởng Đoàn Thị Kim Cúc, sức khoẻ của chị Cúc đã phục hồi. Mừng cho chị, chúc chị ngày càng khoẻ mạnh hơn.

Anh Đào Hiếu Thảo Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Giác Minh, đã từ Bỉ bay sang Hoa Kỳ định cư ở vùng Virginia. Từ Nashville Tennessee, anh Thảo đã gọi điện thoại cho biết sẽ giới thiệu thêm một số Huynh Trưởng khác. Hy vọng Ái Hữu Vĩnh Nghiêm ở Virginia sẽ quy tụ thêm nhiều Huynh Trưởng khác nữa và sẽ có những hoạt động hữu hiệu.

BẢN TIN 45 Trang 8